

naam: Andrzej (Andreas) Zajac de naam Andreas staat in het trouwboekje het platte streepje vervangt het krulletje onder de a in het Poolse schrift

geboren: Katowice (Polen) 15 oktober 1911

zoon van : Joannes Zajac en Anna Bialecki (door de letter L staat een streep in het Poolse schrift)

getrouwd met Maria Wouters te Turnhout op 9 mei 1945

geschiedenis van Andre Zajac voor zover mij bekend :

vertrokken (gevlucht) in Polen, Katowice bij de inval van het Duitse leger in 1939 in Polen, hij weigerde voor het Duitse leger te vechten en was

de 'vijand' van het Duitse leger daar hij hoofdleder was bij de scouts in Katowice

opgepakt aan de Russische grens en terecht gekomen in Siberië in een werkkamp waar hij stenen moest kappen

geruild (vrijgekomen) tegen Russische gevangenen via een overeenkomst

dan volgt voor hem het verhaal zoals dat van majoor Kajpus: de boottocht rond Afrika; ik vermoed dat hij niet op de boot met Kajpus was daar ik hem nooit hoorde vertellen over een torpedo die de boot trof, in een boek dat Kajpus schreef maakt deze daar wel melding van

uiteindelijk in Schotland waar hij een militaire opleiding krijgt

overgebracht naar Engeland om van daaruit deel te nemen aan de landing in Frankrijk als

vrachtwagenchauffeur (dit is wat ik onthouden heb)

uiteindelijk in de Kempen gekomen om Beerse en Merksplas te bevrijden, hij vertelde ook over Breda maar daar heb ik geen verdere gegevens over

dan naar Turnhout om ingekwartierd te worden op Steenweg op Mol in een (tapijten)-magazijn

leert mijn moeder kennen die aan de overkant woont

trouwen op 9 mei 1945 , daar hij moest deelnemen aan een militaire "opdracht" hebben ze hun

eerste trouwdatum moeten uitstellen naar 9 mei

ik heb een vermoeden dat hij in die periode nog in Engeland geweest is

maakt deel uit van de bezettingstroepen in Duitsland

standplaats Bentheim (in een 'mooie' villa)

nadien demobilisatie ik vermoed 1947

samen beslissen ze om in België te blijven daar Rusland Polen bezet houdt

het 'oorlogs'-verhaal werd afgesloten daar zijn toekomst en dat van zijn gezin in België lag

hij wordt genationaliseerd: (kleine naturalisatie te Turnhout als 'dank' voor de bevrijding)

begint een legkippenbedrijf in Retie

via het Rode Kruis maakt hij terug contact met de Poolse familie

vanaf de zestiger jaren komen familieleden uit Polen op bezoek

zelf rijdt hij in 1965 met het gezin naar Polen om familie en bekenden te ontmoeten

later volgen nog meerdere bezoeken in beide richtingen

overleden op 26 november 1980 Sint-Antonius Zoersel

stichter en erevoorzitter van Branddonk S.K. (voetbalploeg op Hodonk Retie)

stichter en bezieler van kleuterschool Kinderdroom op Hodonk Retie