

De 1e Poolse Pantserdivisie moest ook een embleem hebben. Er werd een prijsvraag uitgeschreven, die door ritmeester Stanisław Glaser werd gewonnen met het ontwerp dat op deze bladzijde staat.

De slag bij Wenen

Het embleem herinnert aan de Slag bij Wenen, nu ruim 300 jaar geleden. Daar versloeg de Poolse ruitserij van koning Jan Sobieski met een krijgslist de Turkse horden die Europa dreigden te overspoelen. Poolse ruiters bevestigden adelaarsveren op hun rug. Toen ze in galop van de Kahlenberg afstormden maakte dat voor de vijandelijke hordes een onbekend dreigend geluid. De Turken raakten in verwarring en sloegen op de vlucht.

