

53. PIOTR JAN NOWINSKI

29 april 1923 Nowe Miasto
23 augustus 2015 Breda

Luitenant, 9de Bataljon Jagers van Vlaanderen

Piotr was één van de oprichters van de Poolse katholieke vereniging in Nederland en hij was er meer dan 30 jaar secretaris-generaal. Zo hielden hij en zijn kameraden de Poolse taal en tradities levend. Er werden taalcursussen, reizen, culturele activiteiten en herdenkingen georganiseerd. De kinderen gingen na de zondagschool voor de taal, de geschiedenis en het volksdansen. Bredanaars kennen vast wel de kleurige klederdracht waarin ze vaak hebben opgetreden.

Toen Piotr na de oorlog in Breda aankwam, als bevrijder van de stad en ereburger, kreeg hij aanvankelijk werk van de arbeidsbeurs aangeboden bij de ETNA en er werd hem 2 liter melk per dag in het vooruitzicht stelt. Dat laatste was een veeg teken en inderdaad het ging om heel smerig werk.

Hij weigerde en met drie maanden soldij, mijn demobilisatie uitkering en wat geld van mijn vrouw hielden ze het hoofd boven water gehouden tot hij bij de HKI terecht kon.

Daarna ging het beter De HKI hielp hem goed. Hij mocht studeren en hij klom op tot voorman instructeur.

In de tijd van de Praagse lente was Piotr Nowinsky in Tsjecho-Slowakije met een team om een fabriek te bouwen voor de fabricage van nylons en Terlenka. Ze logeerden in Hotel Karpazia en op 21 augustus 1968 werden we al vroeg wakker van lawaai op straat.

Piotr keek naar buiten, recht in de loop van tanks van het Warschaupact, Russen en Polen. Dat maakte diepe indruk: "Mijn vaderland hield me onder schot".

De koude oorlog was nog lang niet voorbij.

