

Sergeant Stanislaw Lapkowski

* Boryslaw PL 09-02-1917
† Tilburg NL 03-05-1965



10e Regiment Dragonders

10th Regiment Dragoons

10. Pułk Dragonów

— 600KM —



HALF WAY TO BERLIN

10 PULK DRAGONOW



LEGITYMACJA

TO POLISH MOT. BN. / DRGMS /

ARMY FORM W. 5164.

TROOP MOVEMENT ORDER

The following are required to proceed:

From. *Emstek / Germany / ... / Sta /*
To. *Helwert / Holland / ... / Sta /*

Receiving Unit.....

Personnel	Vehicles			Baggage not loaded in unit vehicles Tons Cwts	Nature of Duty
	Officers	Other Ranks	Motorcycles		
					<i>Leave</i>

Name of Senior Officer, WO or NCO i/c *Gpl. Laphowski*

Stawinski

Signed

Andrzej M... /

Officer authorising move

Date



Unit Stamp

NOTES: To be made out in duplicate. One copy to be handed to RTO at entraining station; the second copy to be retained by bearer and handed to receiving unit on arrival.

Zen weerzien na tuintig jaren

Genève kwam dit contact dan toch eindelijk tot stand in 1943.

De familie was weliswaar door de Russen uit hun woonplaats Boryslaw verdreven, maar zijn ouders, twee broers en drie zusters leefden allen nog.

U zult wel begrijpen dat er van dat moment af levendig gecorrespondeerd werd, maar het verlangen naar een persoonlijk weerzien werd steeds groter. De politieke toestand in Polen maakte dit echter heel moeilijk en bovendien waren de kosten te hoog.

WARE KAMERRAADSCHAP.

Zo doende duurde het nog tot 1959 eer de plannen verwezenlijkt konden worden.

Op initiatief van de heer J. Mes, Baas Afd. Spelen, hadden de collega's spontaan besloten nu ook eens iets te doen voor de Pool die daadwerkelijk aan de bevrijding van ons land had medegewerkt. Een lofwaardig streven dat werd nagevolgd door het Bestuur van de Metaalbewerkerbond „St. Eloy“.

De heer Lapkowski kon zijn geluk niet op, toen de dag aanbreekte waarop hij met zijn vrouw en kinderen in de trein naar Warschau stapte. Daar werden zij door zijn zuster, broer en zwager afgehaald.

Wie zal dit wederzien beschrijven? Eerst herkende men elkaar nauwelijks doch enkele seconden later was niemand nog zijn aandoening meester.

Na in een hotel overnacht te hebben, werd doorgereisd naar Krosno.

Hier stond Lapkowski's vader, vergezeld van een andere zuster, op het station. Toen de 80-jarige vader zijn zoon aan de borst klemde, werd het voor iedereen te machtig.

U zult dus wel begrijpen hoe het er thuis naar toe ging, toen Stanislaw zijn eveneens 80-jarige moeder in de armen viel. Hij heeft ons een foto laten zien, waarop hij zijn moeder als een kind uit de kring van belangstellende vrienden en kennissen wegdroeg.

Hier werd een heerlijke vakantieviering van vier lange weken, die echter voorbij vloegen.

En het is niet bij dit ene bezoek gebleven, want dit jaar zijn ze voor de tweede keer gegaan.

Het reizen ging nu veel gemakkelijker, namelijk met de auto van een zoon van Mevrouw Lapkowski's zuster.

De heer Lapkowski vertelde ons nog dat zij er een hele mooie tijd gehad hebben, maar hij is toch absoluut van plan in Holland te blijven. „In Polen is eten genoeg“ zei hij, „maar de luxe is er onbetaalbaar. Trouwens een paar schoenen kosten er al tussen 90 en 100 gulden. En hier heb ik 't best naar mijn zin, ik heb in al die jaren veel sympathie bij de Nederlanders ontmoet, ik heb goed werk bij „Volt“, ik heb een goede familiekring gevonden en boven alles een tweede vaderland.“



Op de boerderij van z'n broer.



Het echtpaar Lapkowski met vader, moeder en zuster.

Stanislaw Lapkowski was in 1939 als dienstplichtige onder de wapenen toen en de Duitsers en de Russen zijn vaderland Polen binnen vielen.

Na deze ongelukkige veldslag week hij met een gedeelte van het Poolse leger uit naar Hongarije, waar zij geïnterneerd werden. Stanislaw wist met drie vrienden te ontvluchten naar Joegoslavië. Vandaar geraakte hij via de ondergrondse beweging in Italië om vervolgens met een Engels schip naar Afrika over te steken. Duitzenden andere Poolse soldaten hebben op die manier Afrika weten te bereiken.

Na de val van Tobroek voegden de Poolse troepen zich bij de Britse legereenheden die naar Engeland terugkerden. Sergeant Lapkowski nam deel aan de invasie in Normandië en daardoor aan de bevrijding van Frankrijk, België en Zuid-Nederland. Hij heeft met zijn tank eenheid gevochten tot voor Berlijn en is wonder boven wonder bij alle gevechten slechts éénmaal licht gewond geraakt.

Van 1945 tot 1947 maakte hij deel uit van het beretingsleger in Duitsland.

In februari 1947 werd zijn legerenheid aan de bezetting ontrokken en keerde sergeant Lapkowski in het burgerleven terug. Maar waarheen zult u zeggen?

Geen probleem voor hem, want in Nederland was er een meisje dat op hem wachtte.

Haar had hij leren kennen in 1944 tijdens een rustpauze bij de gevechten rond Made en Raamsdonkveer en in minder dan geen tijd was hij nu bij haar.

Van lieverlede moest er aan werken gedacht worden en men gaf hem een tip het eens bij „Volt“ te proberen.

Zo kwam de heer Lapkowski in april 1947 bij „Volt“ in dienst.

Enkele weken werkte hij in de afdeling Condensatoren, om daarna overgeplaatst te worden naar de afdeling Spelen-wikkelen, waar hij ook nu nog tot zijn volle tevredenheid als elektrisch controleur werkzaam is.

Zeven maanden later trad hij in het huwelijk en thans is hij de trotse vader van drie kinderen, een jongen van 14, een meisje van 11 en nog een jongen van 8 jaar.

NAAR POLEN

Ja het kan naar gaan in dit wereldje.

Een Poolse jongeman die er zijn zinnen op gezet had, zijn vaderland als beroeps militair te dienen, wordt uiteindelijk moniteur in een ander land. Tien lange jaren heeft het geduurd voordat de heer Lapkowski weer contact kreeg met de zijnen in Polen.

Waren zijn vader en moeder, zijn broers en zusters nog in leven? En zouden zij niet denken, dat hun zoon en broer gesneuvelde was? Door bemiddeling van het Rode Kruis in

Herzapołowski Stanisław
jest uprawniony do posiadania i
noszenia „ Odznaki Pułkowej ”

Nr. 1043

na podstawie. R.dz. Nr. 42 / 45

m.p., dnia 22 / V 19 45

Dowódca Pułku


ZGORZELSKI
p płk.

