

Info over Ludwik Grycko

Rudolf Salwiczek kende mijn vader ook want ze speelden samen bridge.

Hij is in 1947 met Annie van Loenhout getrouwd en gaan wonen bij zijn schoonouders in de Heuvelstraat 5 (tot zijn dood)

Er zijn 2 kinderen geboren, dochter Tosia Grycko en, zoon Wilek Grycko.

1956 kwam zijn zus en haar dochter voor het eerst naar Breda.

1957 voor de eerste keer met auto naar Gliwice gereden en de daaropvolgende jaren zolang Ludwik nog leefde gingen de familie elke hele maand augustus naar de familie in Polen.

Stan Dancewicz dat waren vrienden van de familie vroeger

Tante Truus en ome Stan in Sprang Capelle.

Na het overlijden van Ludwik gingen mijn moeder en zoon Wilek elk jaar naar Polen.

Wilek heeft daar nog een huis laten bouwen met behulp van een nog levende vriend zijn vader Ludwik.

Huis is inmiddels verkocht.

Tussen foto's van de familie vond men ook nog een krantenknipsel van Mietek Dmochowski die na jaren de fam vd Steen terugvond waar hij was ingekwartierd. (zie afbeelding van het krantenknipsel)

Pool vond na 30 jaar Bredase familie terug



Een kus voor mevrouw Van der Steen na dertig lange jaren. Van rechts naar links: M. Dmochowski, mevrouw en meneer Van der Steen en L. Grycko.

(Van onze correspondent)

BREDA — Toen M. Dmochowski zijn vriend L. Grycko na dertig jaar in Breda ontmoette en tevens gisteren via onze bemiddeling zijn oude inkwartieringsadres vond, liet hij zijn tranen van blijdschap en ontroering de vrije loop. Dat gebeurde gisteravond ten huize van de Bredase familie van Steen op de Teterintsedijk. Mieczyslaw Dmochowski had hiervan vaak gedroomd. Dat dit nog eens werkelijkheid zou worden had hij nooit kunnen vermoeden.

Nadat M. Dmochowski zijn vriend L. Grycko in 1940 in Frankrijk had leren kennen, waren hun wegen in de oorlog onafscheidelijk. Na op verschillende plaatsen voor de geallieerden te hebben gevochten, maakten zij op 29 oktober 1944 deel uit van de eerste Poolse pantserdivisie die Breda bevrijdde. M. Dmochowski was in oktober met een Poolse Francaise in het huwelijk getreden en L. Grycko ontmoette in die dagen zijn huidige echtgenote in

Breda. Tesamen maakten de vrienden de capitulatie van Duitsland mee en bleven tot 1947 tijdens Duitslands bezetting in het Poolse leger. Daarna scheidden hun wegen

L. Grycko, die ingenieur elektro en werktuigbouwkunde was, keerde naar Breda terug waar hij vorige week zijn 25-jarig jubileum bij het Energie- en Waterbedrijf vierde. M. Dmochowski keerde met zijn vrouw en hun inmiddels geboren dochter naar Polen terug. Hij werd stadsarchitect van Katowice. Dat hij tot één van de gelukkige Polen zou behoren die zouden worden uitgenodigd om de dertigjarige herdenking van de bevrijding van Breda bij te wonen, ging zijn stoutste verwachting te boven. Hij herkende Breda bijna niet meer. „Het is zo uitgegroeid en er zijn zulke mooie woonwijken bijgekomen”, was zijn eerste reactie. „Eén ding is echter niet veranderd, de Bredanaars zijn nog net zo hartelijk, behulpzaam en gastvrij als vroeger”. Ook de verzorging

van de graven van de in Breda gevallen Polen heeft een diepe indruk op hem en zijn mede oudstrijders achtergelaten”. Dat het er na al die jaren zo goed verzorgd uitzag heeft ons diep geroerd,” vertelde hij.

Een van zijn grote wensen was een ontmoeting te hebben met de Bredase familie waar hij in de oorlog een half jaar was ingekwartierd. Ook deze wens is in vervulling gegaan. De herinneringen aan vroeger leefden gisteravond weer helemaal op toen hij samen met zijn vriend L. Grycko op bezoek was bij de familie van Steen. „Dat ik dit nog mag beleven”, bracht de 62-jarige Dmochowski er met moeite uit

De dagen die hij in Breda heeft doorgebracht hebben hem getoond dat de Nederlanders willen meewerken aan een blijvende vrede. „Ik heb het gevoel dat er niet wordt gekeken naar de verschillen, maar naar datgene wat we gemeen hebben”, zei hij. „Daarom is het offer van velen niet vergeefs geweest”.