

23. WLODZIMIERZ GRENDEL

10 oktober 1903 Rzeszów
1975 Breda

Korporaal, 1^{ste} Anti tank Artillerie Regiment

Wlodek trouwde in 1933 met (Anna) Maria Nogawieczka en kregen in 1937 een dochter.

In september 1939 was het gedaan met het rustige leven en brak de Tweede Wereldoorlog uit.

In 1939 kwam hij met veel andere Poolse krijgsgevangenen genomen door de Sovjets en hij kwam in Oekraïne terecht. In 1940 werd hij doorgevoerd naar Siberië.

Na de inval van Duitsland in de Sovjet-Unie, op 22 juni 1941 kregen veel Poolse krijgsgevangenen amnestie. Een barre tocht vanuit Siberië volgde, om zich aan te sluiten met nog 40.000 man bij het Poolse 2^{de} Legerkorps onder leiding van Wladyslaw Anders terecht gekomen. Later is hij aangesloten bij de 1^{ste} Poolse Pantserdivisie. Daar werd Wlodek wachtmeester en waarschijnlijk hoorde hij bij de staf van generaal Maczek.

Eind juli, begin augustus landden deze Polen als onderdeel van de geallieerde legermacht in Normandië.

Via België en Zeeuws-Vlaanderen, die zij samen met andere geallieerde troepen bevrijdden van de Duitsers, werd op 29 oktober ook Breda door het Poolse leger bevrijd.

In Breda bleef de divisie 5 maanden, omdat de geallieerde opmars was gestopt na de verliezen bij de Slag om Arnhem. De Poolse soldaten werden ingekwartierd in Breda en omgeving. In die periode leerde Wlodek zijn later vrouw kennen. Hij was ingekwartierd in Hotel de Kroon tegenover mijn moeders ouderlijk huis, waar ook generaal Maczek in die periode verbleef.

Zij zijn in 1945 getrouwd en hebben vier kinderen gekregen.

Pas in 1966 kreeg hij het Nederlanderschap.

Wlodek was voorzitter van de Poolse vereniging en zong in het Poolse koor in de Paterskerk.

