

20. ROMAN FIGIEL

6 januari 1926 Janów in Opper-Silezië
9 mei 2020 Breda

Soldaat, 11^{de} Compagnie Genie

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vluchtte Roman vanuit Polen naar het westen van Europa om zich daaraan te sluiten bij zijn oudere broer. Maar hij werd door de Duitsers gevangengenomen en werd als dwangarbeider te werk. Hij moest meehelpen met de bouw van de Duitse verdedigingslinie in Normandië.

Vandaar wist hij te ontsnappen en de Amerikanen te bereiken die toen net in Normandië waren geland. De Amerikanen stuurden hem door naar Schotland, waar na drie weken training aansloot bij de 1ste Poolse Pantserdivisie van generaal Stanisław Maczek.

Figiel ging naar het genie-bataljon en leerde hoe hij bruggen kon bouwen en mijnen kon ontmantelen.

De eerste oorlogservaring als Poolse soldaat kreeg Roman in Frankrijk toen hij ontsnapte aan de dood toen een Duitse mijn onschadelijk werd gemaakt. Hij maakte ook van dichtbij mee hoe de Poolse troepen per ongeluk door geallieerde bommenwerpers werden bestookt. Om herhaling van zulke vergissingen te voorkomen kregen ze vanaf dat moment gele sjaals om mee te wuiven als dat nodig was.

Roman was als sappeur meer achter het front actief dan aan het front. Toch was het opruimen van mijnen een zeer gevaarlijke klus.

Dit was ook zijn voornaamste bezigheid in Breda dat bevrijd werd door de Poolse soldaten op 29 oktober 1944. De Polen verbleven 5 maanden in de stad, tussen november en 6 april 1945.

In die periode leerde hij zijn latere vrouw Joke Vetter kennen. Ze trouwden in december 1946 en bleven sindsdien in Breda wonen.

Het was niet makkelijk een nieuw bestaan op te bouwen in Breda. Roman greep elke

mogelijke klus aan, van gaten in de weg dichtten, sneeuwruimen tot zware arbeid in een metaalfabriek. Later kreeg hij een betere baan.

Het gezin Figiel kreeg 2 zonen en ze wisten met het weinige dat ze hadden toch zo te sparen dat ze elke maand pakketten met kleding en eten naar Polen konden sturen.

Voor hij in mei 2020 overleed was Roman Figiel een van de laatste Poolse bevrijders in Breda

