



Foto links: Ulanenmonument. Foto rechts: Witold Gronkowski – ulan

WITOLD GRONKOWSKI – ULAN

Witold Gronkowski was geboren op 15.11.1916 in Zaporze (+/- 30 km van Krasnik). Vanaf 7.11 1938 diende hij in het 24^e Ulanen regiment. In september 1939 nam hij deel aan de verdedigingsoorlog en daarna verliet hij Polen met de 10^e Brigade richting Hongarije waar werd hij geïnterneerd.

Hij werd soldaat van 1^e Poolse pantserdivisie en nam deel aan de landing in Normandië. Raakte gewond en werd getransporteerd naar een ziekenhuis in Schotland. Na zijn genezing bleef hij in het ziekenhuis werken. Daar heeft hij zijn toekomstige vrouw ontmoet. Hij trouwde met zijn Poolse Stanislawina in 1944. Aan het eind van de tweede oorlog was hij pelotonscommandant.

Na de oorlog bleef hij in Schotland wonen en werd hij tot luitenant bevorderd. Hij heeft drie zonen en een dochter.

Graag, komt hij naar Krasnik om deel te nemen aan de Feestdag van het 24^e Ulanen Regiment in Krasnik.

Foto's en tekst: K. Stopa –Konowrocka