

## IN MEMORIAM 2016/2017



### **Józef GRONALEWSKI**

Geboren op 06.02.1924 in Zbeniny in de buurt van Chojnice (PL)

Overleden op 26.08.2016 in Chojnice.

Begin 1943 werd hij opgeroepen en werd soldaat van het Duitse leger.

In 1944 diende hij in de buurt van Caen in Normandië.

Op 6 juni 1944 nam hij als militair van de Duitse velddienst deel aan de afkeer van de geallieerde landing in Courseulles-sur-Mer.

Op die dag kwam hij in Engelse gevangenschap.

Als gevangene werd hij naar het Verenigd Koninkrijk vervoerd,

Hij bood zich aan voor het Poolse leger.

In Schotland werd hij ingedeeld bij het 10<sup>e</sup> Regiment Berden Jagers van de 1<sup>e</sup> Poolse Pantserdivisie.

Als hoofdschutter van de "Cromwell" -tank nam hij deel aan de hele gevechtsroute van de 1<sup>e</sup> Pantserdivisie: van Falaise tot Wilhelmshaven.

Voor deze dienst ontving hij het Kruis voor Dapperheid van gen. W. Anders.

Na de oorlog diende hij in de divisiebezettingszone in Duitsland, in plaatsen Schortens, Tinnen en Aurich.

In 1947 besloot hij terug te keren naar Polen.

Na de demobilisatie in Emden en Quakenbrück werd hij naar Szczecin overgebracht.

In 1989 werd hij lid van de Landelijke Vereniging van Combatanten van de Poolse Strijdkrachten in het Westen (Afdeling Chojnice).

Op 15 augustus 2012 werd hij bevorderd tot kapitein bd.