

3. WŁODZIMIERZ BARCZUK

17-10-1915 in Łuck – Polen
10-02-1992 in Hank.
Korporaal, 1ste Pantser Regiment

Vader, bevrijder en ereburger van Breda waar zijn kinderen zo trots op waren.

Na ingekwartierd te zijn geweest in Dongen heeft hij zijn vrouw, Johanna Teeuws leren kennen.

Op 31-12-1946 zijn zij in het huwelijk getreden en in het ouderlijk huis van zijn vrouw in Oosteind gaan wonen, waar 2 zonen zijn geboren. In 1952 kreeg Włodzimierz werk bij Hollandia in Keizersveer als lasser. Ze verhuisden naar Dussen, waar ik hun dochter werd geboren.

Voor de kinderen was het bijzonder, ze hebben een andere jeugd gehad dan de meeste kinderen van Poolse oud-strijders, want in Dussen was geen Poolse gemeenschap. Het was een klein dorp, maar we waren wel een beetje bijzonder als gezin. En dat was ook te merken bij de 10-jarige bevrijding. Włodzimierz zat toen bij de burgemeester op een ere-stoel. Als er post kwam, dan was dat geadresseerd aan de POOL in Dussen. Ook het pontje van Capelle was bijzonder. Hij heeft daar gevochten in de zware strijd om Capelsche Veer.

In 1973 ging het gezin voor de 1e keer naar Polen. Ze zijn er daarna ontelbare keren geweest. Dankzij een dienstkamaraad van Włodzimierz in Polen hebben ze veel mensen leren kennen.

Helaas hij nooit meer naar zijn geboorteplaats, omdat het na de oorlog Russisch was geworden en later Oekraïne.

Zijn dochter:

“Als jong meisje was het gewoon om een Poolse vader te hebben, maar later kwamen toch de vragen waar ik nooit antwoord op heb gekregen. Ik weet dat hij in Russisch

krijgsgevangenschap heeft gezeten en toen via Kazachstan, Perzië, Afrika, in Engeland is gekomen en zich daar bij de 1e Poolse Pantserdivisie heeft aangesloten”.

“Bij mij is nog steeds de nieuwsgierigheid of er nog familie is. Ik heb een map met correspondentie. Mijn eerste brief dateert van september 1995. Via de Nederlandse Ambassade in Kiev heb ik een brief ontvangen van Gemeente Łuck dat zijn moeder is overleden in augustus 1972. Verder alles onbekend!”

“In 2017 heb ik via het Ministerie van Defensie de gegevens van mijn vader opgevraagd. Ik heb de medailles ontvangen en die hangen in een mooie collage met foto's in de woonkamer. Als eerbetoon aan een voor mij hele lieve Papa.”

